



ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

E-ONLINE

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Ελλάδα

Πολιτική

Οικονομία

Τέχνες

Αθλητισμός

Κόσμος

HOME

Φύλλο Τρίτης
05 - 09 - 2006

ΕΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ

wap.enet.gr

Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά...

Του ΛΟΥΚΑ ΒΛΑΧΟΥ*

Μιλάμε συχνά για τις δυσκολίες και τα προβλήματα του Πανεπιστημίου, για τους αιώνιους φοιτητές, για τους «νταήδες» και τη «σιωπηρή πλειοψηφία», για τους συνδικαλιστές και τους αδιάφορους. Σπάνια μιλάμε για μια μερίδα φοιτητών/τριών που χωρίς φωνές, χωρίς συνεχείς απαιτήσεις και γκρίνια μάς βγάζει σαν χώρα παντού ασπροπρόσωπος. Κάθε χρόνο στο Τμήμα Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υποδεχόμαστε περίπου 10-15 φοιτητές/τριες (ποσοστό 5% των εισαχθέντων) που συγκέντρωσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις τόσα μόρια ώστε, αν το επιθυμούσαν, θα μπορούσαν να φοιτήσουν σε όποιο τμήμα ήθελαν. Επέλεξαν όμως να σπουδάσουν Φυσική. Αγνόησαν τα «σοφά» λόγια των συγγενών και των δασκάλων τους («καλά τρελός είσαι, δασκαλάκος θα γίνεις με τόσες μονάδες... ή βρε κορίτσι μου μπες Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος και μετά σπουδάξεις αστροφυσική...») και έκαναν αυτό που τους έλεγε η καρδιά τους, παρ' όλο που με την απόφασή τους αυτή κακοκάρδισαν ακόμα και τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα.

Δεν είμαι σίγουρος αν αυτά τα παιδιά εκπαιδεύονται στα ίδια σχολεία με τα άλλα, ζουν στην ίδια κοινωνία με τα άλλα ή έρχονται από άλλο «ηλανήτη». Διαθέτουν μια απίστευτη ωριμότητα και αδιαφορούν για τις «δυσκολύνσεις» που τους παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα. Παρακολουθούν τα μαθήματά τους και συνεργάζονται με τους καθηγητές, παρ' όλο που αυτό τους δυσκολεύει στις προσωπικές τους σχέσεις (είναι βλέπεις τα «γλειφτρόνια»...). Με πολύ κόπο αλλά και με απίστευτο μεράκι ολοκληρώνουν τα μαθήματα στην ώρα τους. Ξέρουν καλά ξένες γλώσσες και υπολογιστές, επισκέπτονται πανεπιστήμια της Ευρώπης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κινητικότητας για να παρακολουθήσουν μαθήματα ή να συμπληρώσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Γεννιέται το ερώτημα: Τι κάνουν τα πανεπιστήμια και το κράτος με αυτήν την κατηγορία των φοιτητών/τριών; Το κράτος, οι καθηγητές και οι συμφοιτητές τους αντιμετωπίζουν μάλλον αμήχανα (για να μη χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση). Τους αναγνωρίζουν όμως και τους δέχονται με υποτροφιακά τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές και να ασχοληθούν με την έρευνα. Δεν θυμάμαι κανέναν από αυτούς να με ρώτησε ποτέ «πόσα θα βγάλω όταν θα πάρω το πτυχίο;». Ρωτώντας εγώ έναν αριστούχο φοιτητή του τμήματός μας: «Δεν σε απασχολεί ότι μπορεί σαν φυσικός να μείνεις άνεργος όταν τελειώσεις;» μου απάντησε χαμογελώντας: «Ενας ακόμα ευτυχισμένος άνεργος...». Κανένας τους δεν είναι φυσικά σήμερα άνεργος. Έχουν θέσεις στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Ήταν ένα μεγάλο σοκ για μένα να βλέπω αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα φοιτητών να παρακαλεί τα συντονιστικά των καταλήψεων να τους επιτρέψουν να δώσουν εξετάσεις τον Ιούνιο, γιατί τον Αύγουστο τους περίμεναν στα νέα πανεπιστήμια και θα έχαναν τις υποτροφίες. Οι απαντήσεις που έπαιρναν ήταν αποκαλυπτικές: «Και μένα τι με νοιάζει, εγώ χρωστώ είκοσι μαθήματα, με σένα θα ασχοληθώ...» ή «Είναι πολιτικά απαράδεκτο να ενσωματώσουμε στο ψήφισμα τέτοια επουσιώδη πράγματα που ενδιαφέρουν μόνο μια μικρή ομάδα φοιτητών/τριών...».

Τι κάνει το μαζικό ελληνικό πανεπιστήμιο και η κοινωνία μας γι' αυτούς που αποφοιτούν από τα τμήματα με άριστα;

Η απάντηση είναι δυστυχώς απλή: «Τίποτα». Δεν τους ξέρει, δεν τους αναγνωρίζει και δεν ασχολείται... Τους θυμόμαστε πολύ αργότερα, όταν πλέον καθιερωθούν στον επιστημονικό τους κλάδο.

Τους δίνουμε κάποια βραβεία ή τους κάνουμε ακαδημαϊκούς όταν πάρουν σύνταξη εκεί όπου δουλεύουν.

Όταν τελικά αναγκαστούμε να τους προσλάβουμε και επιστρέψουν στην

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΓΚΑΖΩΝΕΙ
ο Πούτιν μέσω
Ελλάδας

Παραδόθηκε από
τους Γερμανούς
μετά από 200
χρόνια!

Επέστρεψαν κομμάτι
του Παρθενώνα

Ολομέλεια
Δικηγορικών
Συλλόγων

Να φύγει το τζάμι της
φυλακής

Με μπετονιέρες και
μπουλντόζες
άδειασαν την ΑΤΕ
στις Καλύβες
Χανίων

Μηχανοκίνητη
ληστεία

Γκάλοπ «GPO» για
το «MEGA»

2,5% μπροστά πάλι η
N.D.

Πανηγυρική
υποδοχή

Αποθέωση των
δράκων

Το φαινόμενο της
Εθνικής εξηγούν
στην «Ε»
καθηγητές και
άνθρωποι των
γραμμάτων και των
τεχνών

Κακιούζης: «Πήγα να
σπάσω το βίντεο»

ΔΙΚΗ 17N -
ΕΦΕΤΕΙΟ

● Τα πρακτικά
(από 5/12/2005
έως 1/8/2006)



Ένθετο



ΣΤΗΛΕΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ

ΕΝ-ΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΗΛΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΟΣ



ΣΚΙΤΣΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ &
ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση

Με ημερομηνία [Επιλέξτε] ή [Συμπληρώστε] Αποστολή
Τεύχη Βιβλιοθήκης
Φάκελοι Σαββάτου
BLOGS Συντακτών
ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Ταυτότητα
Εκδόσεις
Αρχείο
Διάφορα
Επικοινωνία
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 2008
Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες - Financial Statements & Information
 ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ελλάδα, κάνουμε απίστευτες προσπάθειες για να τους αναγκάσουμε να ξαναφύγουν και να τους χρεώσουμε τη φυγή σαν μειονέκτημα ή συζητάμε μεταξύ μας «καλά αν ήταν τόσο καλός όσο λέει θα τον άφηναν οι Αμερικανοί να φύγει... Μάλλον να αράξει έρχεται...». Το μήνυμα που περνάμε προς τους άριστους μετά την αποφοίτηση, αλλά και όταν έχουν δημιουργήσει μια αξιοζήλευτη καριέρα στο εξωτερικό, είναι σαφές: «Το καλύτερο για όλους είναι... μακριά και αγαπημένοι».

Σήμερα δυστυχώς αυτό το μήνυμα έχει αφομοιωθεί καλά από όλους μας και πριν κάνουν αίτηση μας ρωτάνε: «Μήπως έχετε κανένα δικό σας για τη θέση; Αξιζει τον κόπο να προσπαθήσω;».

Κάθε χρόνο διαλέγω έναν ή δύο φοιτητές/τριες από αυτή τη κατηγορία και συνεργάζομαι μαζί τους μέχρι να αποφοιτήσουν. Στη συνέχεια τους παρατηρώ να δημιουργούν υπέροχες καριέρες και να κάνουν τομές στην επιστήμη. Με έμαθαν πολλά πράγματα αυτά τα παιδιά και τους χρωστώ πολλά. Το κυριότερο πάντως που με δίδαξαν είναι ο τρόπος να αντιμετωπίζω τα δύο εθνικά μας σπορ: τη μιζέρια και την γκρίνια. Μου υπενθύμισαν ότι ο πιλότος όταν πέσει σε κακό καιρό ανεβάζει τις στροφές στις μηχανές του αεροπλάνου και πετάει πάνω από τα σύννεφα για να αποφύγει την ατμοσφαιρική τύρβη, γιατί όπως λέει εύστοχα ο Λουδοβίκος των Ανωγείων στον πρόσφατο δίσκο του «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά...».

* Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ
(vlachos@astro.auth.gr)



ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/09/2006

 αρχή σελίδας