



Στιγμιότυπο από παλαιότερη Σύνοδο Κορυφής των 26 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

Η ευρωατλαντική σχέση που θέλουμε

Του MASSIMO D'ALEMA

Σε λίγες ημέρες θα επισκεφθώ την Ουάσιγκτον μεταφέροντας ένα απλό και ξεκάθαρο μήνυμα: η νέα κυβέρνηση στη Ρώμη είναι ταγμένη στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης ευρωατλαντικής κοινότητας.

Η ιταλική Κεντροαριστερά αντιτάχθηκε στη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ τον Μάρτιο του 2003. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η νέα κυβέρνηση Πρόντι θα καταστήσει την Ιταλία λιγότερο χρήσιμο σύμμαχο για την Ουάσιγκτον. Ενδέχεται μάλιστα να συμβεί το αντίθετο.

Τα μαθήματα που λάβαμε μετά το 2003 είναι ξεκάθαρα: για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια σταθερή ευρωατλαντική σχέση είναι απαραίτητος όρος για να παραμείνει ενωμένη· για τις Ηνωμένες Πολιτείες μια ενωμένη Ευρώπη είναι καλύτερος σύμμαχος απ' ότι μεμονωμένοι σύμμαχοι. Η νέα ιταλική κυβέρνηση – έχοντας περισσότερη εμπιστοσύνη από την προηγούμενη στην αξία της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης – μπορεί να βοηθήσει να πραγματώσουμε αυτό που όλοι πραγματικά χρειαζόμαστε: μια ευρωατλαντική κοινότητα πλήρως ικανή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις παγκόσμιες προκλήσεις που αιναδύθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η στήριξη ή η εναντίωση στην επέμβαση στο Ιράκ το

Ο κ. Μάσσιμο ντ' Άλεμα είναι υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

Για τις ΗΠΑ
μια ενωμένη Ευρώπη
είναι ο καλύτερος
σύμμαχος

”

2003 δεν αποτελεί βασικό κριτήριο κατάδειξης της υποστήριξης στην ατλαντική συμμαχία. Οι αλιθινοί σύμμαχοι συζητούν ανοιχτά για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και θα ήθελα να τοποθετήσω ανοιχτά για τη θέση της νέας ιταλικής κυβέρνησης στο Ιράκ.

Η απόσυρση των ιταλικών στρατευμάτων από το Ιράκ αποτελεί μέρος της εντολής που μας έδωσε το εκλογικό σώμα. Η κυβέρνηση Πρόντι θα την ολοκληρώσει συγκροτημένα, σε συνεργασία με την ιρακινή κυβέρνηση και τους εταίρους της συμμαχίας. Θα εγγυηθούμε ότι η πρευτότητα που θα προκαλέσει η απόσυρση δεν θα επιδεινώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιρακινή κυβέρνηση, ούτε την ασφάλεια των πολυεθνικών δυνάμεων των εταίρων.

Πέρα από το Ιράκ, η Ιταλία θα παραμείνει αικλόντη στην υποστήριξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανοικοδόμησης μέσω πολυεθνικών προσπαθειών σε περιοχές που μαστίζονται από συγκρούσεις: στο Αφγανιστάν, στα Βαλκάνια, στην Αφρική. Η ευθύνη προστασίας που έχουμε πολλάκις παραμένει κούφιο σύνθημα.

Η ευρωατλαντική κοινότητα που έχω κατά νουν παραμένει εδραιωμένη στο ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει επίσης να βασίζεται σε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος για τη θέση μου σε αυτό το θέμα.

Πρώτον, πρέπει να βρούμε τρόπο που θέλουμε

παραμείνει ανοιχτή κατά την επίλυση της τωρινής θεσμικής κρίσης. Η Ιταλία είναι αφοσιωμένη στη μακροχρόνια προσπάθεια να ενταχθούν τα Βαλκάνια και τη Τουρκία στην Ευρώπη.

Δεύτερον, μια ισχυρή ΕΕ πρέπει να διαμορφωθεί ως εταίρος των ΗΠΑ και όχι ως αντίβαρο. Μια ισχυρότερη Ευρώπη είναι ο σύμμαχος που χρειάζεται η Αμερική στον σημερινό κόσμο για να αντιμετωπίσει τις απειλές της τρομοκρατίας και της διάδοσης πυρηνικών όπλων.

Τρίτον, η προώθηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ο αγώνας για την ανάπτυξη και κατά της φτώχειας στον κόσμο δεν είναι μόνον ηθική υποχρέωση που έχουμε ως δημοκρατίες: είναι επίσης η καλύτερη πολιτική ασφαλείας που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε.

Τέλος, η ειρήνη στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν θα παραμείνει άπιστο όνειρο αν δεν απλώσουμε το χέρι στις γειτονικές χώρες. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να χαιρετίσουμε την πρόσφατη αμερικανική στάση στο θέμα του Ιράν και η Ευρώπη προτρέπει την Τεχεράνη να απαντήσει θετικά.

Δεν υπάρχει έτοιμη συνταγή για το κουβάρι θεμάτων που παρακαλούν την πρόοδο στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μπορούν και πρέπει να επινοήσουν μια περιφερειακή στρατηγική που θα πείσει εξίσου και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και θα συνδύσει τους πόρους τους για να επιτευχθούν τα κοινά οράματα.

Πρώτον, πρέπει να βρούμε τρόπο που

Είμαστε ήδη στον Οκτώβριο

Του Α. Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Ε τοι όπως η πολιτική μας τάξη εποιείται για τις καλοκαιρινές διακοπές της – προφασίζομενη βέβαια «τα μπάνια του λαού» – καλό θα ήταν κάποιος να της εξηγήσει ότι βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο.

Τι θα πει πάλι αυτό; Θα πει ότι ωραία την διαχειρίστηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη ως νεόκοπος υπουργός Εξωτερικών και η κυβέρνηση Καραμανλή/Ρουσόπουλου στο σύνολό της την δύσβατη αυτή περίοδο εξωτερικής πολιτικής. Η τραγωδία της πτώσης/κατάρριψης του ελληνικού F-16 (με νεκρό τον πιλότο του) μαζί με ένα τουρκικό (με διασωθέντα τον δικό του πιλότο: ήδη θα ζητηθεί και αποζημιώσω...) απορροφήθηκε από την κοινή γνώμη, χωρίς να αφήσει ιδιαίτερα ίχνη: αυτή είναι η Ελλάδα, όπως θα έλεγε και ο Κώστας Σημίτης. Η κυρία Μπακογιάννη προχώρησε στην επαναθεμελίωση των καλών σχέσεων Αθηνών - Αγκυρας με τη συνάντηση μετά το ομολόγου της κ. Γκιουλ στην Πόλη (με συμφωνία για πρόσθια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, hotline/κόκκινα τηλέφωνα, επέκταση του μορατόριου στο Αιγαίο, συν κρουαλίερα στον Βόσπορο, πλήθος photo opportunities...). Η ΕΕ συμβίβασε με τη σορία Ποντίου Πιλάτου την ανάγκη να προχωρήσει η πορεία των εντατικών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την απαίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να σωθούν τα προσχήματα διεθνούς δικαιού και κοινοτικών συμφωνημένων. Η Αθήνα απέφυγε να μετάσχει στην πολιτικά επώδυνη, διαδικασία της απειλής βέτο από πλευράς Λευκωσίας: ύστερα θριαμβολόγησε για το αποτέλεσμα/«επιτυχία», δηλαδή για τις νουθεσίες προς την Αγκυρα: ύστερα μπάλωσε κάθε υποψία για διάσταση απόφεων Ελλάδος - Κύπρου... Α, ναι, και η αντιπολίτευση σκόραρε εις βάρος της κυβέρνησης: ο Γιώργος Παπανδρέου εξήγησε γιατί η αδράνεια κάνει κακό και ζητήσει επέκταση των χωρικών υδάτων (με μιαν αλιθινά ενδιαφέρουσα λογική, που οποία δύωσε... δεν πήρε τον κόπο να επεξηγήσει): ο Συνασπισμός κατηγόρησε την κυβέρνηση για ενδοτικότητα· το ΚΚΕ επεσήμανε υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα.

«Ωραία» θα πει τε «αλλά πού βρίσκεται σε όλα αυτά το Οκτώβριο». Δείτε – πρώτα πρώτα στην Τουρκία και οποία τασσόταν κατά 74% υπέρ της ένταξης στην ΕΕ, ήδη στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική Ερντογάν/Γκιουλ κατά 57% μόνο. Υστερά, η καλά υπολογισμένη οδύτηπτα Ερντογάν που φραστικά σε κάθε ευκαιρία υποτιμούσε την Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με την διπλή επισήμανση Γκιουλ ότι (α) μέχρι τώρα η Τουρκία πολλάπλασιάζει τα μέτωπα, νομίζοντας πως έτσι κερδίζει, αλλά (λογική συνέπεια) αλλάζει πλέον τακτική, και (β) πρέπει να υπάρξει κινητότητα στο Κυπριακό (φυσικά, με τουρκική ματιά) ώστε να πάψει να λειτουργεί ως τροχοπέδη, ένα πράγμα σημαίνουν: ότι η Αγκυρα θα επιδιώκει να διαμορφώσει ενεργητικά το παιχνίδι. Την ίδια στιγμή, και ο υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση Ολί Ρεν και ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ντουστ-Μπλαζί κουνούπαν πικράμενα το κεφάλι τους για τη πώς η Αγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί σε σειρά υποχρεώσεων τις οποίες δεν δείχνει να έχει κατανοήσει επαρκώς...

Ε, λοιπόν, εδώ είναι ο Οκτώβριος! Τότε η τακτική του Ποντίου Πιλάτου, του ευρωβολέματος, της αναβολής έναντι της Αγκυρας τελειώνει. Και η δική μας – της Ελληνικής Δημοκρατίας, όχι της κυβέρνησης ή του ΓΑΠ – βολική επανάπτυση ότι τα ελληνοτουρκικά «θα παιζονται μέσω Βρυξελλών» και ότι «για τη Κυπριακό όλο και κάποιος θα φροντίσει» επίσης τελειώνει.

Αν δεν αποφασίσουμε τι θέλουμε, πού θα τραβήξουμε κόκκινες γραμμές, πού και πώς θα αναλάβουμε διακινδύνευση και ευθύνη, τότε θα έχουμε γίνει, αντί για υποκείμενα, αντικείμενα της φάσης αυτής της Ιστορίας. Το θέλουμε;

Είναι όλοι τους παιδιά μας

Του ΛΟΥΚΑ ΒΛΑΧΟΥ

Τα Συντονιστικά των καταλήψεων δεν έχουν κουρασθεί να διλώνουν καθημερινά ότι η εξεταστική δεν πρόκειται να χαθεί. Το λένε στα αμφιθέατρα μπροστά στους καλόπιστους φοιτητές/τρίες, στις εφημερίδες και τα κ